

MET DANK...

Het straatnamenboek was geen eenmanswerk. Ik dank al de hulpvaardige mensen die in de loop van de jaren informatie hebben aangedragen, of mij op een andere manier hebben geholpen. Daarbij denk ik vooral aan Jan Melssen die heel veel oude teksten voor mij transcribeerde en ook archiefvondsten aandroeg en – in alfabetische volgorde – aan Johan van den Eeden, Jack van Hoek, Kees van der Hoeven, Peter Thoben en Louis de Wit, die de concepten doorlazen en becommentarieerden. Daarnaast was er webmaster Jack Leijssen, die adviezen gaf en de steeds weer opnieuw bijgewerkte bestanden op het internet zette.

Ten slotte leverde Rijkswaterstaat informatie over de namen van de kunstwerken in de onvoltooide ruit om de stad. Heel veel dank aan allemaal.